

OPGAANG



EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE ZAANDAM

75^e jaargang nr. 2

juni – oktober 2026



MAARTENKERK

*Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.*

*Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.*

*Wij teren op het woord, het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.*

Tekst: Jaap Zijlstra

Melodie: Johann Crüger 'Nun danket alle Gott

VIERINGEN

(Viering alleen op dagen die in dit rooster zijn vermeld)

Oostzijderkerk Zaanse Spirit viering Voorg: dhr. E. Citroen	31 Mei 10.00 uur	Eén keer per jaar ontmoeten de Zaanse kerken elkaar op een bijzondere plaats: de Oostzijderkerk in Zaandam.
---	---------------------	--

OvD D Brekveld Coll L Muller	21 jun 10.30 uur	3^e na Trinitatis , groen ds Floor van der Wind Slotviering voor de zomerperiode
---------------------------------	---------------------	--

OvD L Derksen-Kamp Coll P Derksen-Kamp	16 aug 10.30 uur	11^e na Trinitatis , groen ds Yvonne Bos Viering met Heilig Avondmaal
---	---------------------	---

OvD L Muller Coll H Wilders	30 aug 10.30 uur	13^e na Trinitatis , groen mw drs Elsa Aarsen-Schiering
--------------------------------	---------------------	---

OvD L Derksen-Kamp Coll Do Brekveld	13 sep 10.30 uur	15^e na Trinitatis , groen liturgiecommissie Startviering van het seizoen
--	---------------------	---

OvD D Brekveld Coll P Derksen-Kamp	20 sep 10.30 uur	16^e na Trinitatis , groen Ds Nico Vlaming Viering met Heilig Avondmaal
---------------------------------------	---------------------	---

OvD L Muller Coll H Wilders	18 okt 10.30 uur	20^e na Trinitatis , groen ds R de Vos
--------------------------------	---------------------	--

OvD L Derksen-Kamp Coll P Derksen-Kamp	8 nov 10.30 uur	2 na laatste zondag , groen ds Yvonne Bos Viering met Heilig Avondmaal
---	--------------------	--

Na elke viering in de Maartenkerk ontmoeten wij elkaar

bij een kopje koffie  of thee in Het Trefpunt

Collecten rooster

De collecten in onze zondagse vieringen worden tegenwoordig ingezameld met de traditionele hengelstok in één rondgang. Na afloop van de viering wordt de volgende verdeling gemaakt: de Diaconie krijgt altijd 40% van de collecte.

Orgelfonds/Restauratiefonds/Voorzieningsfonds/Opgang) krijgen, net als de kerkelijke middelen, 30% van de collecte toebedeeld. Voor de uitleg over maandelijkse giften aan Hospice De Schelp te Krommenie en De Blijde Ruiters Zaanstreek verwijzen we u naar pagina 18 van dit blad.

Tweemaal per jaar is de diaconale collecte bestemd voor de K.B.L.S. (Kooiman, Boendermaker Luther Stichting) die dan wordt verdubbeld. Het kost de mensen, die belast zijn met financiële taken, wel wat méér tijd, omdat naast het tellen ook het rekenen aan de orde komt. Gelukkig staan die mensen nog steeds hun mannetje/vrouwetje.

Datum	1^e rondgang	2^e rondgang	Uitgang
21 jun	Diaconie	Restauratiefonds	Kerk
16 aug	Diaconie	Opgang	Kerk
30 aug	KBLS	Orgelfonds	Kerk
13 sep	Diaconie	Voorzieningsfonds	Kerk
20 sep	Diaconie	Restauratiefonds	Kerk
18 okt	Diaconie	Opgang	Kerk
8 nov	Voedselbank	Orgelfonds	Kerk

Agenda

- 31 mei 10.00 Zaanse Spiritviering, Oostzijderkerk
- 21 jun 12.30 Na de koffie/thee in Het Trefpunt gebruiken we in het Zaans Pannenkoekenpaleis de lunch.
Eigen bijdrage: €15,-. Opgeven: 06-51261217
- 23 jun 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt.
- 29 jun 3 jul Diaconale Midweek, Landalresort Hof van Saksen
Borgerderstraat 12, 9449 PA Nooitgedacht.
- 2 jul Stiltemoment o.l.v. ds. R. de Vos
- 29 aug 17.00 Bach Cantate in de Maartenkerk.
Collegium Vocale o.l.v. Cor Brandenburg..
- 15 sep 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt.
- 19 sep 10.00 Studiedag NLVB, Lutherse kerk Bussum.
- 28 sep 12.00 Jaarvergadering LDF. Van der Valk, Breukelen.

Even (opnieuw) voorstellen:

ds. Yvonne Bos

Toch even voorstellen, hoewel de meeste van jullie mij waarschijnlijk wel een beetje of vaag kennen, van bijvoorbeeld het consultantschap enige jaren geleden of van door de jaren heen af en toe een voorgaan in een viering, is het ook weer zo, dat niemand ooit hetzelfde blijft. En dan komt er een lange zin vooraf gegaan door een diepe zucht.



kerkuiltje

Helemaal na jaren in een leuke kleine gemeente gewerkt te hebben aan een open lutherse en oecumenische binnenstadkerk met ruimte voor vieren, zingen, orgelspel, liturgie, musiceren, bidden voor vrede en gerechtigheid, een welkom voor wie elders niet welkom is en daar steeds meer strepen door kwamen te staan, de droom van dat lokaal samen steeds verder uitbouwen en ook nog samen te doen met de andere lutherse binnenstadkerken in Noord-Holland, met een team van onder andere jongere en oudere predikanten enz. enz., toen dat gestaakt moest worden ben ik wel wat veranderd.

Wat niet veranderd is, is mijn passie voor (ook lutherse) lichtpuntjes. Vandaar mijn toezegging om het stokje over te nemen van ds. Robert de Vos om als pastorale achterwacht op schrift te staan. Voor heel en af toe, maar vooral voor een **er zijn** in de verte.

+ = + = +

Ook even voorstellen:

Ik ben Hans (J.M.) Wilders 73 jaar geleden geboren in Amsterdam, getrouwd met Joke (J.A.) Wilders-Schorn (in april was dat 50 jaar). Wij hebben geen kinderen en zijn in september 1988 verhuisd naar Zaandam. Wij bleven kerken in de Augustanakerk te Amsterdam tot de sluiting in januari 2014. Toen hebben wij ons aangesloten bij de Gereformeerde Kerk te Koog-Zaandijk (De Ontmoeting). Kerkordelijk zijn we overgeschreven als belijdend lid van Amsterdam naar de E.L.G. Zaandam en wij werden gast-lid van de Ontmoeting. Na eerst 7 jaar bij een accountantskantoor gewerkt te hebben waar ik vele financiële administraties voor kleine- en middel grote bedrijven en particulieren verzorgde, ben ik in 1980 gaan werken op het Kerkelijk Bureau van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

Op 3 mei 1974 werd ik in de Augustanakerk als jeugdouderling voor de eerste keer ingezegend, door Ds. C. Pel. Ik was het jongste ingezegende kerkenraadslid ooit, nl. 3 dagen nadat ik 21 werd. Na 3 maanden nam ik de financiën over van de Kerkrentmeester die voor zijn werk 3 maanden ging varen en kort daarna met pensioen ging.

Van het kerkelijke financiële werk ben ik dus nooit meer afgekomen.

Na mijn onterechte, vervelende ontslag in 2011 ging ik veel vrijwilligers werk doen. Ik was al penningmeester bij het CNV "Kerk en Ideeël", een vakbond voor medewerkers van kerkelijke bureaus, waar later o.a. ook de kostersbond bij aangesloten is. Kort daarna ben ik als financieel medewerker begonnen bij het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC), vrijwilligers die geïsoleerde allochtone vrouwen thuis één op één Nederlandse les geven. Tot de overname (2024) door de Regenboog Groep deed ik de financiële administratie. In 2011 werd ik ook penningmeester bij de Vereniging Ons Amsterdam. Daarnaast verzorg ik ook de ledenadministratie en de website.



Nadat wij vanaf begin 2014 gingen kerken in de Ontmoeting, stond binnen een paar maanden predikant ds. Mirjam Sloots op de stoep, die had gehoord over mijn kerkelijke, financiële kennis. Kort daarna trad ik toe tot het College van Kerkrentmeesters en tot de Kerkenraad en nam ik de volledige financiële administratie op me. En vanaf oktober 2025 ook het werkgeverschap, omdat de Ontmoeting, samen met de Protestantse Gem. Westzaan, Eric Citroen aantrok als kerkelijk werker.

Daarnaast ben ik nog penningmeester van de St. Luthers Ontspannings-initiatieven en Activiteiten, die 40 ouderen en 20 éénoudergezinnen jaarlijks 1 week vakantie kan aanbieden. Ook ben ik penningmeester van het Luthers Diaconaal Platform/Melanchton en sinds 2025 iets geheel anders penningmeester van wandelsportvereniging 'De Laatste Loodjes'.

Naast kerken en actief zijn in de Ontmoeting komen wij regelmatig in de Maartenkerk en soms ook in de Oude Lutherse Kerk Amsterdam. Na het plotselinge overlijden van Leo van den Broek bood ik aan om, als wij naar de Maartenkerk kunnen komen, te zorgen voor de koffie.

Dit aanbod gaf Leny Derksen-Kamp de moed om mij ook te vragen om deel uit te maken van de Kerkenraad van de E.L.G. Zaandam. Na enig overleg kwamen wij uit op het administreren van de financiën van de Diaconie. Mijn ervaring leert mij dat daar meestal nog wel ander extra werk aan vastzit. We zullen samen moeten kijken hoe één en ander, naast mijn zeer drukke vrijwilligerswerk, zich verder gaat ontwikkelen. Naast al dit vrijwilligerswerk houden Joke en ik van wandelen, fietsen, musea bezoek, op vakantie gaan en van boeken lezen.



Prachtig lenteweer valt ons op dit moment ten deel. Alles staat volop in de knop of zelfs al in bloei; de natuur doet weer haar uiterste best! Dat was de afgelopen maanden wel anders met die koude, gure wind. Over kou gesproken: als we terugkijken op onze kerkelijke activiteiten komt eerst de Nieuwjaarsviering in onze herinnering. Als thema koos de liturgiecommissie: Een goed begin/een nieuw begin.

Hoofdrol in deze viering werd gespeeld door de profeet Jona, die na zijn redding uit de grote vis een nieuw begin mocht maken. De muzikale begeleiding was extra feestelijk, want naast het orgelspel van Frits van Berkum konden we genieten van de trompetmuziek van Anne-Roel de Boer. We hebben ervan genoten en de beide musici ook want er is afgesproken dat zij de samenwerking bij de Startviering, 13 september a.s. komen herhalen.



Ook de volgende viering in de Maartenkerk was een speciale, we namen namelijk afscheid van ds. Robert de Vos als onze predikant, belast met Diaconale taken. In deze viering, waarbij we ook het Heilig Avondmaal vierden, kon Henk Geurtsen gelukkig weer het orgel voor ons bespelen.



En dat ging hem goed af, want met het orgelwerk "Sortie" werd Robert muzikaal 'uitgeleid'. Na afloop, tijdens de receptie, werden Robert en Petra door ons in het zonnetje gezet met bloemen en een cadeaubon. Ook het Jubileumlied werd nog een keer ten gehore gebracht. Groot was de verrassing voor de kerkenraad dat ook Robert en Petra een geschenk hadden meegebracht voor onze gemeente: we werden verblijd met een fraaie houten lezenaar voor op de altaartafel.

Op zondag 8 februari was pastor Jos van Steen onze voorganger. Na het koffiedrinken in Het Trefpunt nam Leo van den Broek, onze gastheer, afscheid met de woorden: "mijn taken zitten er voor vandaag weer op, ik zie jullie bij de volgende viering: ik ga ervoor!" Wij realiseerden ons later dat dit het laatste was dat Leo tegen ons zei want de volgende dag kwam de klap van zijn onverwachte overlijden. De verslagenheid en het verdriet in de familie, maar ook in de kring van onze gemeente waren ontzettend groot. Hoe nu verder? Dat vroegen we ons af. Leo, gastheer pur sang, was er altijd, altijd vroeg en hij verwelkomde een ieder altijd met koffie.

Op 28 februari was de kerkenraad aanwezig bij de kerkenradendag



die was georganiseerd door de Lutherse Synode in Bussum bij de gastvrije E.L.G. Het Gooi. “Duurzaam Luthers” liep als een rode draad door het programma van de dag. Goede presentaties maakten dat goede gesprekken op gang kwamen. En de catering? Voortreffelijk! Echt E.L.G. Het Gooi-waardig!

Zondag 1 maart (Reminiscere-Gedenk) was ds. Nico Vlaming onze voorganger in een viering met Heilig Avondmaal. Het paars van de antependia maakte zichtbaar dat het de Veertigdagentijd was. Het was de eerste viering in de Maartenkerk waarbij wij gastheer Leo van den Broek moesten missen. Missen is het juiste woord, want er ging van alles mis tijdens de viering: geen bijbel op de lezenaar en zelfs de kaarsen en kandelaars van de altaartafel waren vergeten. Zo werd heel erg duidelijk wat Leo altijd zorgvuldig voorbereide. Tot ieders vreugde had Hans Wilders toegezegd dat hij, zo mogelijk, voortaan wel voor de ontvangst en de koffie wilde zorgen. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor.

Zaterdag 21 maart waren we aanwezig bij de viering van het 70-jarig bestaan van de N.L.V.B. tijdens de Ontmoetingsdag in Houten. De kerkenraad had besloten namens onze Diaconie voor elk jaar het symbolische bedrag van €1,- te schenken (dus €70,-). Rentmeester Dick Brekveld kweet zich op humorvolle wijze van deze taak.



Palmzondag, 29 maart, was prof. Dr. Sabine Hiebsch de voorganger. Haar veelal leer-preken zijn altijd de moeite waard en interessant. Echt leerzaam, dus. Hoe bizar is het dan dat dit voor haar de laatste keer was dat zij in een viering voorging. De volgende dag kreeg zij te horen dat een medisch onderzoek zeer negatieve uitslagen gaf. Zij legde haar werkzaamheden neer in afwachting van een behandelplan. Dat plan is nooit in werking getreden want in de avond van 14 april is Sabine onverwacht overleden.

Voorwaar, een geweldige mokerslag: voor de familie, voor onze gemeente en voor Luthers Nederland.

Op 23 april leidde ds. Ilona Fritz de uitvaartdienst rond het thema 'Wat de toekomst brengen moge' in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam.

Wij wensen Frans en Alexander, die Sabine altijd trouw vergezelden, veel kracht toe om dit grote verlies te verwerken.

Zaterdag 4 april ging ds. Floor van der Wind ons traditioneel voor bij het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars tijdens de Paaswake.



Tijdens deze Paaswake werd de Doop bediend aan Douwe Brekveld en er was veel belangstelling van familie en vrienden. Het vuur werd dit keer ontstoken in Het Trefpunt. Ds. Floor van der Wind had uitgezocht dat de naam Douwe in het Fries 'duif' betekent, dat staat voor een vreedzaam persoon. In het Hebreeuws heeft Douwe de betekenis van Jona en daarom stond het verhaal van Jona in de grote vis centraal. Het was een indrukwekkende viering waarbij iedereen zijn of haar Doop kon gedenken.

Na afloop gaf Douwe in Het Trefpunt een receptie. Hij ontving, naast



gelukwensen, ook een cadeau namens iedereen: een fikse cadeaubon van Intratuin, want Douwe is een liefhebber van planten en bloemen.

Zaterdag 18 april voerde Collegium Vocale Zaandam in een goedgevulde Maartenkerk olv Cor Brandenburg voor de 2^e keer een Bach-cantate uit. Samen met de solisten: David Cohen - alt, Bernard Loonen - tenor en René Pootjes - bas en het Barokensemble Arx Ardens een groot succes.

De volgende viering was op 26 april, de viering met anders begaafden. De ELG Het Gooi was bij ons te gast en de viering had 2 voorgangers: mw. dDrs. Elsa Aarsen-Schiering en ds. Willy Metzger. En ... na snel verlopen verkiezingen kon Hans Wilders als kerkenraadslid worden herbevestigd. U leest hierover méér in een verslag van Lya Muller.

Zaterdag 9 mei was een grote Zaanse delegatie aanwezig bij de studiedag van het Luthers Diaconaal Platform/Stichting Melanchton bij Van der Valk, Breukelen. Het onderwerp "Heeft de Diaconie toekomst?" sprak kennelijk aan en had, ondanks het fraaie weer, gezorgd voor een flinke opkomst.

In de ochtend legde de presentator van dit onderwerp, prof. dr. Thijs Tromp, ons diverse discussievragen voor, waarbij hij hoopte dat de antwoorden aanvullingen zouden opleveren die interessant konden zijn voor zijn onderzoek. Uit de levendige discussie kon je aflezen dat de betrokkenheid bij het onderwerp 'Diaconie' groot was bij de deelnemers.

Na de lunch konden we even op het terras van de zon genieten. Maar om 14 uur was het tijd voor het middagprogramma met de ervaringen van Erika Feenstra bij 'Stap Verder' van het Diaconaal Oecumenisch Centrum Zuidoost.

Voor alle inwoners van de Bijlmer, ongeacht ras, geloof, sekse en afkomst worden activiteiten en

projecten ontwikkeld om hen zelf toegang tot kennis van regelgeving en voorzieningen te bieden. Naast de basisbehoeften (bed, bad, brood) wordt gratis Nederlandse les (conversatie) verzorgd. Er is ook een sociaal en juridisch spreekuur. Om de zelfredzaamheid te vergroten is informatie geven en mensen wijzen op de toegang tot voorzieningen van groot belang. De deelnemers konden terugzien op een geslaagde bijeenkomst met een goed programma en bevlogen sprekers.

De conclusie van voorzitter Elsa Aarsen was dan ook, luid en duidelijk: het LDP heeft zeker nog toekomst!



Hans Wilders, ons kersverse kerkenraadslid, heeft de wens te kennen gegeven om, gelet op zijn vele vrijwillige activiteiten, een niet zo tijdrovende taak in te vullen. Gezien zijn financiële kennis en ervaring heeft hij met de kerkenraad afgesproken dat hij voortaan als Rentmeester de Financien van de Diaconie voor zijn rekening zal nemen. Daarom hebben we op 6 mei jl. een



bezoek gebracht aan de KKA Amersfoort, het Kantoor der Kerkelijke Administraties, dat onze jaarrekeningen verzorgt. Onze contactpersoon daar is: Henk Kool. Hij ontving ons die middag met koffie en wij hadden een passende traktatie meegebracht. Dick Brekveld was meegegaan om afscheid te nemen van Henk, nu hij zijn werkzaamheden voor de Diaconie heeft overgedragen aan Hans Wilders. En uiteraard was Hans Wilders erbij voor de kennismaking.



Tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 mei jl. is de functie/taakomschrijving van alle kerkenraadsleden opnieuw worden vastgesteld. Dat heeft geresulteerd in de volgende verdeling van functies:

Preses/ouderling:	Dick Brekveld
Kerkrenteester/voorzitterd CvK:	Leny Derksen-Kamp
Scriba/ouderling/secretarus CvK:	Els Soeurt
Rentmeester Diaconie/diaken/voorzitter CvD:	Hans Wilders
Diaken/secretaris CvD/preekroostelaar:	Lya Muller

CvK staat voor het College van Kerkrentmeesters.

Dit college is verantwoordelijk voor de Financien van de Kerk;

CvD staat voor het College van Diakenen.

Dit college heeft tot taak de Financien van de Diaconie te regelen. Tot zover dit verslag vanuit de Kerkenraad. Met een hartelijke groet.

De kleur was rood.

door Lya Muller

Zondag 26 april 2026, vierden we samen met de anders begaafden in de Zaanstreek zondag JUBILATE, wat betekent JUICHT.

En er was veel om te juichen in de Maartenkerk. Want ons kerklied Johan Marius (Hans) Wilders was gekozen tot kerkenraadslid en omdat hij al eerder was ingezegend werd hij in deze viering herbevestigd als ambtsdrager. Daarom was voor deze feestelijke viering gekozen voor de liturgische kleur rood. Ook waren er dit keer twee voorgangers:

Elsa Aarsen (die we al heel goed kennen) en ds. Willy Metzger van de E.L.G. Het Gooi.

Elsa had haar rode stola om maar Willy had zich in de kleur vergist: hij had zich n.l. bekleed met de groene stola. Hilariteit alom! Maar gelukkig bleek Willy te beschikken over een grote dosis 'toverkracht'. Hij deed de stola af, draaide hem vliegensvlug om en: hij was gelukkig ook gehuld in een rode stola en toen kon de viering beginnen.



Ds Willy Metzger had heel veel mensen vanuit Luthers Het Gooi meegebracht naar onze viering.

En zo hadden we een volle Maartenkerk.



Het orgel werd die zondag bespeeld door Ton van der Horst

Het was een feestelijke viering waarvoor Elsa het thema 'Vertrouwen' had gekozen. Zij toetste dat meteen aan de praktijk door iemand te vragen om zich, geblinddoekt en met de rug naar haar toe, achterover te laten vallen in haar armen. Best wel eng....maar het vertrouwen was erze liet zich vallen.



Een bijzonder moment in deze viering was de herbevestiging van diaken Hans Wilders door ds. Willy Metzger.



De viering was extra feestelijk want de groep anders begaafden had hun muziekinstrumenten meegebracht en samen met het orgel werd het heel muzikaal.



Na het lied "Zolang er mensen zijn op aarde" werd het Tafelgebed uitgesproken en was iedereen welkom aan de tafel van de Heer om Brood en Wijn te ontvangen. We gaven elkaar allemaal een hand met de woorden:
Ik wens jou de Vrede van Christus

Na het zingen van het slotlied begaven we ons naar het Trefpunt waar we genoten van drankjes, lekkere hapjes en fijne gesprekken.



Zo met elkaar was het die zondag in de Maartenkerk een prachtige belevenis met heel veel saamhorigheid. Iedereen heeft er zichtbaar van genoten. We kunnen rustig zeggen: voor herhaling vatbaar!

Interview met Douwe Brekveld

door Leny Derksen-Kamp

Tijdens de Paaswake, op zaterdag 4 april, is Douwe gedoopt door de voorganger, ds. Floor van der Wind. Douwe loopt al een poosje mee in de Maartenkerk en iedereen kent hem eigenlijk best wel goed. Maar hoe is hij tot die beslissing gekomen? Dat zouden we graag weten, dus: reden om hem wat vragen te stellen.



Vraag: Douwe, hoe kwam je in contact met de Zaanse Lutheranen?

Douwe: Ik kwam in december 2012 voor het eerst in de Maartenkerk tijdens de Adventmaaltijd, samen met Zwier mijn eeneiige tweelingbroer. Jij, Leny, had ons daarvoor uitgenodigd. Dat was een fijne ervaring en wij besloten om er ook weer bij te zijn tijdens de Nieuwjaarsviering in 2013. We hielpen toen mee met het aftuigen van de Kerstboom en de -verlichting. Na afloop hiervan aten we samen in brasserie Atlantic in Krommenie. Dat was erg gezellig en super lekker. En daar hielden wij allebei wel van!



In 2013 gingen we ook mee naar het Diaconale weekend in Diessen. Ik vond het geweldig maar voor Zwier was het te druk. Ja, we waren wel een tweeling en we leken op elkaar maar verschillen waren er. In 2018 stierf Zwier onverwacht bij jou thuis, Leny, in Almere. Dat gaf mij het gevoel dat ik mijn eigen helft kwijt was geraakt. Al 71 jaar deden we alles met elkaar: wonen, werken en leven!

Vraag: Je bent verhuisd van Velsen-Noord naar Wormerveer. Hoe kwam dat zo?

Douwe: Ik kreeg een hartprobleem en traplopen was geen optie meer. Ik verkocht mijn maisonnette en kon in Wormerveer een appartement huren. Daar woon ik nu met veel plezier. Het is dichterbij Zaandam; ik kon Piet vaker helpen met klusjes en zo werd ik lid van de bouwcommissie. Ik ging steeds meer taken op me nemen zoals: de tuin onderhouden, de planten in Het Trefpunt verzorgen en ook de achtertuin van het Weeshuis steeds opknappen. Nu houd ik me vooral bezig met onkruid wieden op het vernieuwde kerkplein.



Vraag: Eigenlijk draai je al 13 jaar fulltime mee in de Maartenkerk. Hoe kwam je tot het besluit om je te laten dopen?

Douwe: Ik deed aan alles mee, ging overal mee naar toe in Luthers Nederland en ik voelde me een heuse Lutheraan in hart en nieren. Maar ik keek telkens om me heen en zag het ploegje kerkgangers steeds kleiner worden. Ik dacht: moet ik er niet echt bij gaan horen?



Eigenlijk was het moment van het overlijden van Leo van den Broek (ook lid van de bouwcie.) de aanleiding. Ik dacht: niet langer twijfelen; ik wil er echt bij horen; ik ga het doen!

Het kwam heel mooi uit dat ik me kon laten dopen in de Paaswake omdat we dan altijd onze Doop mogen gedenken. Ds. Floor van der Wind gaat meestal voor en hij wilde mij wel dopen. Hij kwam bij me thuis en daar namen we de hele gang van zaken door. Ik was wel wat gespannen maar Floor is een vriendelijk mens; dat ligt mij. Floor legde me uit dat ik door de Doop meteen ook lid werd van de Lutherse kerk in Nederland. We spraken over het werk in de papierfabriek en het moment dat ik, net als Zwier, de functie van bobineur kreeg aangeboden op voorwaarde dat een andere college mij het vak zou leren.



Ik trad in de voetsporen van mijn broer en zo is het telkens gegaan; niet alleen op het werk maar ook in de Maartenkerk. Alles wat Zwier voor zijn overlijden deed heb ik nu op me genomen.

Want: het goede werk moet doorgaan in de Maartenkerk!

Lieve vrienden van de Maartenkerk.

Zondag 18 januari 2026: een kerkdienst met avondmaal.

Een dienst zoals ik die al heel vaak bij jullie heb mogen beleven.

Maar het was ook een gedenkwaardige dienst, want ik nam afscheid als Pastoraal-diaconaal medewerker van de Maartenkerk.

Ruim 13 jaar heb ik dit werk gedaan met heel veel plezier en heel veel liefde. Er was een grote verbondenheid met elkaar.

Dit was ook steeds voelbaar in de diensten met avondmaal.

Van een aantal dierbaren heb ik op gepaste wijze afscheid genomen.

Alleen van Corry Schouten niet, maar Leny heeft toen een deel van mijn woorden uitgesproken, dus in de geest was ik er wel bij.

Zoals al eerder aangegeven, het werk heb ik met veel plezier gedaan. Jullie warmte en gastvrijheid hebben hierbij een heel grote rol gespeeld. Altijd waren (en zijn) jullie bereid om elkaar te steunen in goede en slechte tijden. Een grote saamhorigheid!



Petra en ik gaan jullie missen, hoewel we natuurlijk elkaar niet helemaal uit het oog zullen verliezen. Ik heb nog een aantal gastbeurten staan, (in juli verschijnen wij ook weer in de Diaconale midweek voor het stiltemoment!!!!)

Maar dat neemt niet weg dat een gevoel van heimwee aanwezig is. Natuurlijk is het ook goed om na verloop van tijd afscheid te nemen. Jammer genoeg beginnen mijn fysieke beperkingen toch steeds meer een rol te spelen.

Tenslotte wil ik jullie nogmaals heel hartelijk danken voor de goede gaven die Petra en ik mochten ontvangen die zondag. In juni gaan wij een paar dagen naar het Van der Valkhotel in Emmen!

Moge Gods zegen jullie steunen en begeleiden de komende periode.

Ds. Robert de Vos.



Verjaardagskalender juni - oktober

Wilt u liever niet in de verjaardagskalender worden vermeld?
Geef dit dan s.v.p. even door aan de redactie. Hartelijk dank!

Wij feliciteren:



dhr. R.V. Redan	3 jun
mw. M.E. Tenthoff	5 jun
mw. C.M. Muller	7 jun
mw. H.J.A. Derksen-Kamp	8 jun
dhr. P. Bont	10 jun
mw. W.J. Udink	10 jun
dhr. W. van Rijgersma	13 jun
mw. R.A. Fijnhaar-Addiks	17 jun
dhr. M.D. Gelok	24 jun
mw. W. van Berge-Harwijne	29 jun
mw. E.F.C. van Rossum	7 jul
mw. D.D. Tuinfort	8 jul
dhr. R. Jurriansen	16 jul
mw. L.J. Heymans-v. Axel Dongen	2 aug
mw. D. Schouten-van der Brugge	4 aug
mw. J.A. Wilders-Schorn	17 aug
dhr. H.D. Been	19 aug
dhr. J.G.M. Teeling	24 aug
mw. K.J. Ross-Molenaar	7 sep
dhr. C,J. Koopmans	11 sep
dhr. P.J. Derksen-Kamp	12 sep
mw. M.G. Buzeman	18 sep
mw. I.A. Speijers	27 sep
mw. S.E. Kensmill	9 okt
mw. M.J. Laing	15 okt
mw. M.R. Ross	17 okt
dhr. D.J. (Dick) Brekvelde	20 okt
mw. H.R. van Ommeren	21 okt
mw. J.M. Jonker-Serno	25 okt
dhr. S.A. de Ridder	1 nov
dhr. P.A. Meinen	4 nov

In memoriam

Leonardus Bernardus - **Leo** - van den Broek
geboren te Zaandam 12 juni 1941 en
overleden in Zaandam op 9 februari 2026



Het verdrietige bericht van het plotselinge overlijden van Leo kwam aan als een mokerslag; bij de familie én in de kring van de Maartenkerk.

Hoe kon dit?! Gisteren was hij nog volop aanwezig in de kerk?! En Leo was toch niet ziek?! En hij was toch ook nog altijd zo actief?! Onbegrip, ongeloof en verslagenheid vielen ons ten deel. Ondenkbaar dat Leo niet meer in ons midden zou zijn.

Maar het ging, zoals hij dat gewild had; geen ziekbed, geen lijden. Een schrale troost, want vele dingen zouden nu niet meer gebeuren:

- ↓ niet meer Leo, de gastheer die ons ontving met lekkere koffie;
- ↓ de goede zorgen en voorbereiding voor de zondagse viering;
- ↓ niet meer Leo vragen om te helpen bij klusjes in de kerk;
- ↓ een contactpersoon hebben voor de controles van de kerk;
- ↓ niet meer zorgen dat de vuilnisbak aan de straat werd gezet;
- ↓ meedoen in het collecterooster en met het geld tellen;
- ↓ niet meer meehelpen met het optuigen van de kerstboom;
- ↓ NIET MEER werkelijk teveel om op te noemen.

We mogen iets van troost putten uit het feit dat we op 13 februari het leven van Leo mochten gedenken in een bomvolle Maartenkerk, met heel veel bloemen en foto's. Thema was het verhaal van de zaaier.

*Al wat een mens heeft gedaan en gezegd
is als een graankorrel in de aarde gelegd.
Het gaat niet verloren, doet onzichtbaar zijn werk;
het komt weer in 't licht; klein, maar oersterk.
Het verandert in koren, wordt gemalen tot meel,
wordt mensen tot brood, wordt het leven ten deel!
Mensen sterven maar gaan niet verloren.
Zij veranderen voor een nieuwe werkelijkheid
waarvan wij nu nog niet weten maar wie dat wil kàn het horen.*

Leo was een geliefd mens, dat kon je merken aan de warme woorden van zoon Robert, van dochter Marieke en ook aan de kleinkinderen. Na afloop van de herdenking bleven we bij Leo in de kerkzaal om, met drankjes en hapjes, herinneringen aan hem met elkaar te delen. Daarna hebben we Leo samen uitgezwaaid en hem met de Paaskaars lopend begeleid tot aan het eind van de Vinkenstraat.

De naam van Leonardus Bernardus - **LEO** - van den Broek mogen wij bewaard weten in de handpalm van de Eeuwige.

Bloemen en collecten



De bloemen van een zondagse viering brengen we als groet uit de kring van onze gemeente naar een zieke, een jarige of bij een andere gelegenheid.

Weet u iemand die op een bepaalde datum deze bloemengroet verdient?

Geef de naam dan door aan de ouderling van dienst van die betreffende zondag.



Vetgedrukte collecten: zie aangegeven doel

<u>Datum</u>	<u>Bloemen</u>	<u>Kerk</u>	<u>Diaconie</u>	<u>2^e Ronde</u>
18 jan	Robert de Vos	23,70	31,10	23,30 Restauratie
8 feb	Henk Geurtsen	22,80	30,40	22,90 Voorz. fonds
1 mrt	Rosemarie Timmers	34,20	45,70	34,20 Opgang
29 mrt	Allen 1 bloem	27,00	36,00 KBLs	27,00 Orgelfonds
4 apr	Paaswake		102,00	
26 apr	Hans Wilders	95,00	126,50 Kliederkerk	94,75 Restauratie
17 mei	Rosemarie Timmers	22,50	30,00	22,50 Voorz. fonds

Naar onze vaste Diaconale projecten:

De Blijde Ruiters Zaanstreek en hospice De Schelp te Krommenie wordt beurtelings om de maand een gift overgemaakt.

Tweemaal per jaar collecteren wij voor een Diaconale gift aan de KBLs

Het Voorzieningsfonds is een Diaconale voorziening die is bedoeld voor steun aan diverse eigen projecten zoals bijvoorbeeld:

“Voedsel in de Maartenkerk” (voor lichaam en ziel).

Kerkelijke Stand

Overleden:

Dhr. L.B. van den Broek op 9 februari 2026 in de leeftijd van 84 jaar.

Graag adres- en andere wijzigingen voor de Ledenregistratie doorgeven aan: E.L.G. Zaandam, p/a Eponastraat 9,1363 XT Almere.

Dat kan ook telefonisch via +316-512 612 17 of via de mail:

luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl

A D R E S S E N

- Maartenkerk : Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam
Postadres E.L.G. Zaandam : p/a Eponastraat 9, 1363 XT Almere
Predikant : Vacature
Consulent advies Beleidszaken Ds. W.F. Metzger, Bussum
Predikant Diaconale taken: Mw. ds. Y. Bos
bostuin@freeler.nl, 06-28399811
Organist : H. Geurtsen, Amsterdam
Gastheer vieringen : J.M. Wilders
Ledenadministratie : ELG Zaandam, Eponastraat 9, 1363 XT Almere
Verzending kerkblad Opgang: P.J. Derksen-Kamp
luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl

K E R K E N R A A D

- Preses/ouderling : D J Brekveld, Morgenstarstraat 77
1544 CR Zaandijk, (tel. 075-6572560)
d.j.brekveld@planet.nl
Scriba/ouderling/
verjaardagskaarten : Mw. E Soeurt, Wildemanakker 11,
1541 VL Koog a/d Zaan esoeurt@live.nl
Kerkrentmeester/ouderling : Mw. H.J.A. Derksen-Kamp, Eponastraat 9
Redactie Opgang 1363 XT Almere.
Verhuur gebouwen : h.kamp13@kpnplanet.nl (tel.06-51261217)
Emailadres ELG Zaandam : luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl
Rentmeester Diaconie/
diaken : J.M. Wilders, Bovenveen 32
1507 MK Zaandam, (tel. 06-57219625)
hans.wilders@kpnmail.nl
Preekrooster/diaken : Mw. C.M. Muller, Oost-Dorsch 109
1504 BM Zaandam, tel. 06-27454900
Beheer website : www.luthersekerkzaandam.nl
: P.J. Derksen-Kamp, (tel. 06-13418313)
College beheer Gebouwen : D J Brekveld/ P Derksen-Kamp/Do Brekveld
Vrouwengroep/Kringwerk : Mw. C.M. Muller, tel. 06-27454900

Rekeningnummers van de ELG Zaandam:

Diaconale giften: Diaconie ELG Zaandam: NL65RABO0373741243

Kerkelijke bijdrage: ELG Zaandam: NL22RABO0373712626

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

DRUKWERK

=====



Evang. Lutherse Gemeente
ZAANDAM

Indien onbestelbaar graag
retour naar redactie Opgang:
Eponastraat 9, Almere